

## Water voor Kenia

# Bevlogen Nederlander helpt waar hij kan

Vervolg van pag.1

In 2005 kwam Willem van der Linde voor het eerst in Kenia aan als toerist, om het land zien, safari's te doen. Anders dan de doorsnee toerist die vaak niet verder kijkt dan het luxe-resort en de voorbereide uitstapjes, besloot hij de plaatselijke bevolking eens aan te spreken, iets dat vaak om veiligheidsredenen of andere risico's door reisbureaus wordt afgeraden.

Hij informeerde bij een verbaasde groep mannen of er niet ergens een voetbalwedstrijd te zien was, 'om in contact te komen met de plaatselijke bewoners', vertelt hij erbij. Ze zeiden hem dat hij de eerste toerist was in dertig jaar die hen zoiets vroeg en nodigden hem gelijk uit om een wedstrijd in hun dorp te komen bekijken.

Eenmaal bij de voetbalclub aangekomen, bleek er een groot tekort aan praktisch alles te bestaan en daar besloot Willem iets aan te doen.

'Terug in Spanje benaderde ik de Nederlandse voetbalvereniging FC Oranje', vertelt hij. 'Zij waren direct bereid om met sponsoring mee te helpen en op die manier kochten we eerst shirtjes later ontvingen we foto's van het voetbalteam dat met onze shirtjes een wedstrijd gewonnen had.'

Dankzij de medewerking van F. C. Oranje konden in 2006 doelnetten, ballen en oefenpionnen aangeschaft worden. Het motto van Willem is dat het niet nodig is om de wereld te redden. 'Kleinschalig iets doen werkt ook. Met een tientje kan je iemand al blij maken.'

Zijn nieuwsgierigheid zorgde er tijdens het eerste bezoek aan Kenia ook voor dat Willem te horen kreeg over een project waarin gehandicapten rolstoelen maken en die aan andere gehandicapten weggeven. Hij werd zo geraakt door het idee dat hij,

weer samen met FC Oranje, geld inzamelde en daarvan een driewielige rolstoel sponsorde 'die zeer goed geschikt is voor moeilijker begaanbaar terrein en waar je zelfs ook nog bagage op kunt laden', vertelt Willem enthousiast.

### Schoon drinkwater

Toen hij in 2006 terugging naar Kenia kwam Willem in gesprek met zijn safarigids die hem vertelde over de problemen die de mensen in zijn dorp, Gongoni Vileg, ervaren om aan schoon drinkwater te komen. Het verhaal bleef bij Willem knagen en het is inmiddels zijn missie geworden.

**Met een  
tientje kan je  
iemand al blij  
maken'**



*Mede dankzij aandacht in de media kan Willem van der Linde de financiële steun ontvangen die hij hard nodig heeft.*

Het idee is simpel: het dorp van schoon water voorzien. De oplossing is niet noodzakelijk simpel, maar wel direct: een waterput slaan met een eenvoudige, simpel te onderhouden en goed werkende handpomp. 'Het kan zijn dat we ook een filter nodig hebben om de kwaliteit van het water te verhogen. Op zich is dat heel simpel met een bak zand en een bak grind op te lossen.' Voor de technische kant van het project wordt Willem ondersteund door het Nederlandse onderhoudsbedrijf voor water Aquador.

Willem heeft ook een ander

systeem op het oog dat in het gebied van het dorp goed zou werken: een mobiele waterzuiveringseenheid ten grote van een slanke waterton die werkt op zonne-energie en ook echt alleen maar zon nodig heeft om welk oppervlakte- of regenwater dan ook volledig drinkbaar te maken. De fabricatie en distributie van deze waterzuiveraar ligt eveneens in handen van een Nederlandse bedrijf die houdbare ontwikkeling nastreeft in dorpen op het platteland van arme gebieden die niet over elektriciteit beschikken. Het doel daarbij is om de gezondheid van de bewoners te verbeteren, kinder-